



# PROGRAMMA REUZENSTOET 2017

## Sint Gertrudis, bron van inspiratie!

Zondag 18 juni, binnenstad van Bergen op Zoom. Vertrek stopt: 14:00 uur Westersingel ter hoogte van de Gevangendoor, einde op de Noordzijde Haven met reuzendans en muziek.

### Cavalerie 1588 met vlaggen uit Bergen op Zoom (NL)

Deze ruiters strijden vandaag niet tegen de Spanjaarden maar tonen ons vlaggen van Bergen op Zoom, Brabant, Nederland, België & Frankrijk, de landen vanwaar onze gasten naar Bergen op Zoom komen.

### Stadsomroeper van Bergen op Zoom (NL)

Boeren, burgers en buitenlui: geen gebeurtenis in Bergen op Zoom is officieel als deze niet eerst is aangekondigd door de stadsomroeper!

### Winnaar Kinderreuzenstoet uit Bergen op Zoom (NL)

Op zaterdag 17 juni trekken er enkele spiksplinternieuwe reuzen door de straten van Bergen op Zoom. Schoolkinderen hebben eigen reuzen ontworpen en gebouwd. Deze nieuwe reuzen zijn helemaal uit gebruikte materialen: gerecycled en dus superduurzaam. Afvalreuzen dus! De winnende creatie loopt als gast van Jan metten Lippen en Trui van den Toren mee.

### De Bergse Stadsreuzen uit Bergen op Zoom (NL)

Trui van de Toren staat centraal in deze stoet. Ze draagt ook niet voor niets een nieuwe jurk. Kijk haar eens stralen! Samen met haar man, markies Jan metten Lippen en hun kroost Toontje en Marieke paraderen zij weer door Bergen op Zoom. Zij zijn samen de bron van inspiratie van deze stoet. In 1987 dansten zij voor het eerst in deze straten, nu 30 jaar later genieten nog steeds met volle teugen.

### Sint Gertrudis, stadspatrones uit Bergen op Zoom (NL)

De beschermheilige van de stad, onze 'Trui' of beter gezegd Sint Gertrudis. Deze patrones heeft volgens de legende letterlijk een zoetwaterbron doen ontspringen aan de oevers van het zoute Scheld. Dit water beschermt reizigers onderweg en verjaagt ratten, muizen en ander ongedierte.

### Saurus - Close-Act uit Tilburg (NL)

Close-Act is een straattheater gezelschap dat verschillende podiumkunst disciplines als dans, muziek, circus

en theater combineert in indrukwekkende beeldende voorstellingen. Speciaal voor Bergen op Zoom zijn er 3 grote steltenlopers ingevlogen.

### Pieke Dassen uit Maastricht (NL)

Een kunstschilder met een markante kop, bekend als poppenspeler en acteur. Zelfs landelijke bekendheid door zijn rol als August in de Film van Ome Willem. Pieke Dassen leefde van 1926 tot 2007, om zijn artistieke nalatenschap te behouden werd Stichting Pieken Dassen's Hoes met de Kiekdoes opgericht.

### Vrouwenorkest 'De Truikes' uit Bergen op Zoom (NL)

Deze vrouwelijke muzikanten zijn speciaal bij elkaar gekomen om voor de reuzenstoet een band te formeren! Het is dan wel Vaderdag maar gelijk het thema Sint-Gertrudis bron van inspiratie, draait het vandaag toch om de dames in deze stoet!



### Sint Christoffel (Sjtuf) uit Roermond (NL)

Roermond ligt aan de Maas en Sint Christoffel was de rooms-katholieke heilige die, volgens de legende, reizigers veilig naar de overkant van een woest stromende rivier droeg. Dit verklaart waarom Sint Christoffel sinds vele eeuwen de patroon is van Roermond, waar de heilige overigens heel amicaal Sjtuf wordt genoemd. De reus werd gebouwd in 1982, maar zijn verhaal gaat al 6 eeuwen terug!

### Johanna Abcovia & Toon mee 't vèèreke uit Goirle - Riel (NL)

De jongste reuzen van Nederland. In mei 2015 zagen ze het levenslicht. Dit is daaronder ook hun eerste optreden in Bergen op Zoom. Reuzin Johanna Abcovia is een fantasienaam. Haar naam refereert wel aan Abcoven, de oudste heertgang van Goirle en waar volgens een oud verhaal ene Johanna ooit bewoonster van het kasteel van een reus is geweest. Toon is een afgeleide van Antonios Abt, beschermheilige van alle beroepen die met vee en meer in het bijzonder met varkens te maken hebben, zoals boeren en leerlooiers.

### Goliath & Christoffel - Ons Lieve Vrouwengilde uit Bergen op Zoom (NL)

Onze eigen Maria Ommegangreuzen symboliseren de Heilig Kruisomweggang die in de middeleeuwen door Bergen op Zoom trok (tot eind 16e eeuw).

### Kluizenaar van Bolderbergen uit Heusden-Zolder (BE)

Lambert Hoelen, een vroom man uit Zolder, verbleef in 1670 en 1672 tijdens zijn pelgrimstochten naar Rome in Loreto (Italië) in een heilig huisje. Lambert was zo onder de indruk van de eenvoud van dit huisje, dat hij het zelf wilde nabouwen op het hoogste punt van de streek: de top van de Bolderberg. Lambert Hoelen werd de eerste kluizenaar van Bolderberg, hij kreeg wel elf opvolgers!

### Madame Bintje uit Hondschoote (FR)

Mevrouw Aardappel? Ja echt waar, dat is de naam van deze reuzin uit Hondschoote, een plaats in noord Frankrijk. Madame Bintje is hier ontstaan na een tekenwedstrijd, ter ere van de 100ste verjaardag van het aardappelras.

### Rosalie du Ryveld uit Steenvoorde (FR)

Het 'melkmeisje' uit Ryveld. Het was de afgelopen eeuwen heel normaal dat melk huis aan huis werd rondgebracht door de boerin. Ze werd gebouwd in 1931 ter gelegenheid van het carnaval, maar ging helaas in vlammen op. In 1993 werd zij nieuw leven ingeblazen.

### Dodol en Grisette uit Ormeignies (BE)

Adolphe Detrain en zijn vrouw Clemence droegen de bijnamen Dodol en Grisette, een echtpaar wat in het Belgische dorp in de buurt van de Waalse stad Ath een dorpscafé runde.

### Batise, Zabelle & Ti Pierre uit Boulouge-sur-Mer (FR)

Batise en Zabelle hebben er in 2015 hun zoon Ti Pierre bij gekregen. Die net als zijn vader als visser door het leven gaat.

### Belle Hélène uit Steenvoorde (FR)

Een prachtige, zwerige reuzin uit Steenvoorde, net over de grens in Frankrijk. Eén van de oudste carnavalsreuzen uit de regio Nord - Pas de Calais. Een reuzin gebaseerd op de mooiste vrouw uit oude Griekse verhalen: Helena van Troje. Deze op en top vrouwelijke reus is verzorgd tot in de puntjes. Zij danst en zwiert met open armen het publiek tegemoet!



### Le Géant Baudouin IV uit Ath (BE)

Deze stoere Baudouin IV was graaf van Henegouwen en wordt gezien als vader van de stad Ath. Hij had de bijnaam 'de Bouwer', mede doordat hij de stad en de omgeving beschermde door het bouwen van muren. Hij regeerde na het overlijden van de vader Baudouin III, van 1120 tot aan



zijn dood in 1171. De eerste jaren onder het regentschap van zijn moeder omdat hij nog minderjarig was.

### Iwein en Lauretta uit Aalst (BE)

Iwein was een belangrijk persoon tijdens de middeleeuwen in Aalst, door zijn toedoen verkregen de poorters hun eerste vrijheden. Nadat hij werd vermoord is zijn vrouw Lauretta nog drie keer hertrouwd en gescheiden! Hierna vond zij het wel welletjes en besloot ze uiteindelijk non te worden.

### Markies Willem Bette & Markiezin Anne Marie d'Hornes uit Lede (BE)

Markiezin Anne Marie d'Hornes uit Lede, was van hoge adel en getrouwd met Willem Bette, militair in de 80-jarige oorlog. Willem Bette schonk het hoofdaltaar voor de kerk van Lede die daar nog steeds staat. Het is een zeer statig echtpaar dat vergezeld wordt door Harmonie Sint Cecilia uit Lede.

### Reus Wannes Laps uit Zingem (BE)



In de 6de eeuw werden in Zingem wannen gemaakt. Dat zijn platte, uit wilgentenen gevlochten manden, die dienden om het kaf van het koren te scheiden. Wannen werden gemaakt door wannenmakers. De wannen werden aan de man gebracht en verkocht

door de leurders. Maar de wannen raakte op een gegeven moment wel versleten of moesten gerepareerd worden en zo ontstonden de Wannenlappers.

### Reus Eddy Wally & Marie Schollekes uit Waasmunster (BE)

Ja echt met hoed, zonnebril én microfoon. Eddy Wally, de welbekende Vlaamse zanger is niet meer onder ons, maar door deze reus leeft hij toch verder. Eddy de charmeur, de rokkenjager, heeft voor deze stoet de uitbaatster van camping Waasmunster, Marie Schollekes, meegenomen. Marie heeft de Bergse Stadsreuzen uitgenodigd om in 2018 bij haar te komen kamperen. Toontje kijkt er nu al naar uit!



### De Brugse Huzaren uit Brugge (BE)

In 1302 waren de Bruggelingen de Franse overheersing helemaal zat. Vleeshouwer Jan Breydel en lakenwever Pieter de Coninck wierpen zich op als aanvoerders van het volk. Onder hun leiding werden in de nacht van 18 mei zoveel mogelijk Franse soldaten genadeloos afgeslacht. Sindsdien worden Jan Breydel en Pieter de Coninck door de Bruggelingen (later ook wel bekend als Brugse Zotten) op handen gedragen. Overal waar de heren gaan, worden zij geflankeerd door de Brugse Huzaren, cavaleristen die deze Middeleeuwse helden beschermen.

### Tamboerkorps Odiles Rapid uit Bergen op Zoom (NL)

De geestelijk vader van de Bergse Stadsreuzen is Jan van Giels. Als hij terugdenkt aan de grote historische stoet

van 1938 hoort hij in zijn gedachten nog de tamboers en hun trommels. Odiles Rapid kan er ook wat van!



### Hildewaris uit Hilvarenbeek (NL)

Deze hypermoderne reuzin symboliseert de edelvrouwen van de Heerlijkheid Bergen op Zoom. Want het waren echt niet altijd de mannen die het hier voor het zeggen hadden.

### De Udenhoutse Broeder, Fraans Krèuk en Caecilia/Sint Willibrordus uit Tilburg (NL)

Deze drie reuzen zijn vernoemd naar bekende figuren uit de omgeving van Tilburg. Zij vertegenwoordigen de drie deelgemeentes Berkel-Enschot, Udenhout en Tilburg, en daarmee de West-Brabantse kloosterhistorie. Door altijd samen op te trekken vormen ze een eenheid.

### Koosje & Koosje uit Tilburg (NL)

De reuzenkinderen Koosje en Koosje zijn vrienden van onze eigen Bergse reuzenkinderen Toontje en Marieke. Koosje-Koosje was een typisch Tilburgse folklore die in de jaren '50 van de vorige eeuw is verdwenen. Op 28 december (Onnozele Kinderen) trokken kinderen verkleed als volwassenen langs de deuren. Ze zongen een bedellied, trommelden op een rommelpot en kregen snoep, fruit of geld.



### Gullemeoi uit Gilze (NL)

Deze 4,5 meter hoge reuzin, staat voor alles wat Gils is. Aan haar rechter arm draagt ze een bedelarmband. Gullemeoi maakt haar opwachting bij zoveel mogelijk activiteiten en van iedere activiteit wordt een bedel gemaakt als herinnering.

### Peer Paarel van Oosterwijk, Gèèrselse Ermelindis van Moergestel, Heukelomse Mie & het kleine monster Hendrick uit Oosterwijk (NL)

Drie prachtige reuzen uit midden-Brabant: Gèèrselse Ermelindis, die afgeleid werd van een bestaand heiligenbeeld uit de kerk van Moergestel, Peer Paarel, heer van Oosterwijk, die zijn naam dankt aan de eretitel van Oosterwijk, namelijk "De parel van Brabant," en Mie uit Heukelom. Deze laatste reuzin dankt haar naam aan Mie Pieters, die er 64 jaar lang een bekend café had.

### Jas de Keistamper uit Boxtel & Hanne mi de Moor uit Liempde (NL)

Roep 'Keistampers!' tegen de mensen van Boxtel en ze zullen niet kwaad zijn, maar trots! Trots dat zij de eerste waren in de buurt met een verharde straat! En dat al in 1393! Jas loopt al sinds 1949 in Boxtel rond en sinds 2007 doet hij dat niet meer alleen maar met een vriendin: Hanne mi de Moor uit het prachtige dorp Liempde.

### Anneke Mossel en Prins Langoustian uit Antwerpen (BE)

Vroeger verkochten mosselwefkes uit Sint-Anneke aan

**Wist je dat reuzen graag dansen? Het liefst onder begeleiding van luid handgeklap. Klets de handjes tegen elkaar en zie wat er gebeurt!**

de linkeroever de lekkerste mosselen aan de Antwerpenaren. Tegenwoordig bestaat het dorp niet meer en zijn de mosselen een stuk duurder geworden. Prins Langoustian is gevlucht uit zijn thuisland Labardonia voor vervolging en oorlogsgeweld. Zijn ouders en familie werden vermoord. Als asielzoeker kwam hij terecht in België. Tijdens een wandeling op de Grote Markt in Antwerpen heeft hij Anneke Mossel ontmoet, en het klikte meteen!

### Maximiliaan van Oostenrijk uit Hulst (NL)

Rooms-koning Maximiliaan is rond 1500 diverse keren op bezoek geweest bij de heren van Bergen op Zoom. Hij kwam hier graag. Heer Jan III, de zoon van Jan II, was een belangrijk adviseur van hem.

### Ansjoon & Aspergilda uit Bergen op Zoom (NL)

Daar zijn Ansjoon en Aspergilda, de hoeders van het AAA menu dat bestaat uit asperges, ansjovis en aardbeien. Als dit geen 'Theater van het goede leven' is!

### Sébastien & Madame de Tramasure uit Bois-de-Lessines (FR)

Sebastiaan Tramasure, de jonge kapitein van de Lessense burgermilitie is gebaseerd op de held die het dorp in 1587 heeft bevrijd en verdedigd. Hij weegt 100 kilo en wordt door 1 man gedragen! Hij heeft ook een knappe dame meegenomen om te beschermen.

### Harmonie Sint Michaël uit Heugem (NL)

Met dit muziekspektakel hebben we enkele jaren geleden in Maastricht kennisgemaakt. Daarom mocht Gigantius van ons niet zonder deze muzikale vrienden afreizen naar Bergen op Zoom.

### Gigantius uit Maastricht (NL)

Onze 'Gieg' is een van de oudste vrienden van Jan en Trui. Hij was er al bij in 1987, toen ze trouwden! Deze kolos uit Limburg heeft in 1550 Karel V nog in de ogen gekeken. Tegenwoordig heeft Gigantius, ruimhartig als hij is, een petekind genaamd 'D'n Ingel van Mestreech'. Deze Engel van Maastricht is de beschermheilige van Maastricht en een prachtige verschijning!

Dit programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

**17.00 - 20.00 Noordzijde Haven:  
REUZENDANS EN  
REUZENPRAAT!**

Dansen is wat reuzen het liefste doen. Onder begeleiding van muziek draaien ze nog een paar rondjes over de Gedempte Haven. Daarna kan men onder het genot van een natje en een droogje napraten over het Reuzenweekend. Uiteraard met muziek van alle deelnemende looporkesten en GreenLight! "En we gaan nog niet naar huis!"